

# FRÅN KAFFEREP TILL KRÄFTSKIVA

## Ett stycke kulturhistoria...



"Protokoll fört vid  
möte den 4 april 1948 kl 11.00  
hos J Broström..."

Så börjar den "Protokollbok för Täppan o Slättens Vattenförening UPA" som flitigt fördes av föreningens olika sekreterare under åren 1948 till 1965, och som är ett stycke kulturhistoria. På sitt sätt berättar de gulnade, handskrivna sidorna om Trollbäckens förvandling från ett rent sommarstugeområde ännu på 40-talet till ett litet villaområde på 60-talet.

Den 4 april 1948 kl 11.00 grundades Täppans och Slättens Vattenförening, som fortfarande existerar och är vid prima liv i Västra Trollbäcken invid Drevviken. Närvarande vid det första mötet var herrarna J.E. Broström, K-E Berggren, O. Eklöf, A. Eriksson, O. Eriksson, A. Johansson, J.H. Nilsson, B. Nykvist, J. F. Pettersson, E. Sandin och G. Svensson. Till föreningens första ordförande valdes Alf Eriksson, då sommarstugeägare, numera permanentad villaägare, och fortfarande aktiv i föreningen.

Man beslöt enhälligt att bilda vattenföreningen, med syfte "att förse samtliga medlemmar med bevattningsvatten från sjön Drevviken till respektive tomtgräns". Enhälligt var också beslutet om föreningens namn, och stadgarna antogs enligt förslag, utan erinran. Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta förslag till vaktlista för tillsyn av pumpcentral, och full handlingsfrihet att inköpa samtlig materiel.

Täppan och Slätten heter två villakvarter i Västra Trollbäcken, på var sin sida om Fältvägen, omgärdade av Sofiebergsvägen, Klintvägen och f d Slättvägen som numera heter Trädgårdsvägen på denna sida av Vendelsövägen.

Kvarteren har en naturlig gemenskap genom sin vattenförening med anor från 30- och 40-talet och traditioner från 50-talet: Sommarfest på ängen vid pumphuset nere vid Drevviken. Där samlas gamla och unga, barn och vuxna till lekar, skratt och matglädje minst en gång om året.

Vid nästa möte den 3 juli 1948 var vattenledningen färdig, och som nästa punkt "bjöds medlemmarna med fruar på invigningskaffe med dopp vilket smakade bra".

Inträdesavgiften fastställdes till ca 500 kr och årsavgiften var 5 kronor 1948.

Den första festen på ängen vid Drevviken hölls 1950 – en tradition som fortfarande lever kvar, även om kafferepet blivit knytkalas och de senaste åren kräftskiva.

Men Täppan och Slättens Vattenförenings anor sträcker sig längre än till 40-talet. I föreningen ingick Kumla Båtklubb (K. B. K.) som hade brygga vid pumphuset, och vars stadgar antogs redan 1936.

De flesta av de gamla medlemmarna är borta nu, men många av dagens medlemmar har släktband till de förra ägarna. Det har nyligen varit ett generationsskifte i området, och en ny kull ungar i 8-10 årsåldern håller på att växa upp, behändigt i närheten av trevliga nybyggda Sofiebergsskolan invid kvarteret Slätten.

I dag har föreningen 22 fastigheter som medlemmar.



Den första festen på ängen vid Drevviken hölls 1950, se bilden på första sidan — en tradition som lever kvar, även om kafferepet blivit knytkalas och så småningom, som på årets bild ovan, en glad kräftskiva för hela familjen.



Robert och Marianne Zwartkruis, tillfälligt utvandrade till Belgien, tänker inte missa några fester på ängen för den skull. . . .

## Avtackad kassör

En drivande kraft både som pumpvakt, kassör och hålligångare på föreningens fester har Robert Zwartkruis varit i många år, i det sistnämnda livligt assisterad av sin fru Marianne. Vid årets kräftskiva avtackades herrskapet Zwartkruis å det varmaste eftersom paret, åtminstone tillfälligt, utvandrat till Belgien. De har dock lovat resa upp till vattenföreningens årsmöten, sommar- och höstfester även i fortsättningen.

\*\*\*\*\*

# FÖRENINGEN

\*\*\*\*\*

i ditt kvarter, vad heter den ?

Skriv och berätta i Tyresö Tidning om den förening i Trollbäcken du tillhör!

\*\*\*\*\*